

Tau is dierend zonder naam.

Hielden leenheren het,
dan zouden de myriade creaties vanzelf veranderen.

Veranderd maar daadlustig, zou ik beteugelen zonder benoeming.

Naamloos beteugeld met het onbewerkte houtblok,
zal waarlijk niet beschaamd raken.

Rustig, zullen hemel en aarde vanzelf gericht zijn.