

Die wapens gebruiken hebben een gezegde dat luidt:

‘Ik durf geen gids te zijn maar ben liever gast;  
ruk geen duim op maar trek liever een voet terug.’

Dit heet voortgaan zonder te gaan; spieden zonder wapenvertoon.  
Schermend met denkbeeldige wapens; opdringen zonder weerstand te ontmoeten.

Geen ramp groter dan de tegenstand gering te schatten.  
Gering schatten van de tegenstander,  
is dicht bij het verliezen van m’n schatten komen.

Daarom:

Wanneer wapens worden gekruist,  
is die betreurt zegenend.