

Geboren worden personen zacht en zwak.

Groots stervend stoppen ze uiteindelijk verstijfd, hard en sterk.

Myriade dingen, grassen en bomen, zijn zacht en teer bij hun geboorte.

Groots stervend eindigen ze verdroogd en schraal.

Daarom het gezegde:

'Hardheid en sterkte zijn dienaren van de dood,

zachtheid en zwakheid, het weke en tere, zijn dienaren van het leven.'

Sterke wapens verkrijgen geen zegenende boom;

het sterke krijgt verduring.

Het grote en sterke is ondergeschikt;

zachtheid en zwakheid, het weke en tere, blijven er boven.