

Zwaar is de wortel van licht.  
Rust is onrust's meerdere.

Zo verheft een bovenpersoonlijke zich dagelijks op diens baan,  
zonder van de grote lastwagen te wijken.

Alhoewel een ommuurde rustplaats bezittend,  
blijft deze er onbewogen en rustig boven.

Hoe zouden de tienduizend rijtuigen des konings,  
luchthartig kunnen zwerven onder de hemel?

In luchthartigheid verliest hij zijn grondslag,  
in onrust brengt hij zijn meerdere voort.