

Die aan studie doen horen dagelijks meer,
die van Tau horen dagelijks minder.

Minder en minder tot niet-doende-zijn arriveert.
Zonder opzettelijkheid is er niets dat niet gedaan wordt.

Met niet-doende-zijn kan men al onder de hemel regeren.
Met opzettelijkheid kan men niet waardig zijn
al-onder-de-hemel op zich te nemen.