

Bij het besturen van een grote staat,  
gaat er niets boven het onbelemmerd bakken als een klein visje.

Het van Tau uitgaande overzien der grootsheid onder de hemel,  
geeft demonen geen macht.

Niet dat grootse demonen geen macht hebben;  
hun grootse macht beschadigt het persoonlijke (eigene) niet.  
Niet dat grootse macht onschadelijk voor personen is.

Ook de bovenpersoonlijke schaadt het persoonlijke niet.

Waarlijk gematigd volgt geen beschadiging.

Daarom heeft gekruiste deugd (\*) enigheid.

(\*) Vgl. : Krishna, Ahoera-Mazda, Christus.  
(Chreistos = 'bewandelaar van de weg' in het Grieks.  
Chresterios = 'orakeldienaar' in het Grieks.)