

Rivieren en zeeën kunnen koning van honderd stroomdalen zijn,
omdat het grootse goede onder is.
Dit is waarom zij koningen van honderd stroomdalen kunnen zijn.

Daarom moet de bovenpersoonlijke, boven het volkse begeren,
zich in spreken groots daar onder plaatsen.

In groots begeren gaat er niets boven het volk,
zodat een groots voorgaan vanaf de achtergrond is
en niet bedreigend voor het volk.

Zodat een groots er boven staan daarom onder hen moet zijn
en niet het volk belastend.

Zo scheppen allen onder de hemel vreugde in diens voortgang,
zonder er moe van te worden.

Het is geen willekeur, dat grootsheid boven strijd gaat;
daarom kan niemand onder de hemel ertegen strijden.