

Mijn woorden zijn gemakkelijk te kennen,
erg gemakkelijk te praktiseren.
Maar geen persoonlijke kan ze begrijpen
en geen kan ze praktiseren.

Mijn woorden hebben een oorsprong,
mijn handelingen hebben een samenvattend beginsel.

Waarlijk. Het is slechts onbekendheid hiermee,
waarom men mij niet begrijpt.
Mij begrijpen is weinigen vergund, zodoende ben ik veredeld.

De klinker draagt dan ook grove wol over de schouders,
maar draagt jade in diens innerlijk.